

Beste ouders en kinderen,
volgende week start de laatste week van schooljaar 2014-2015.

Een geweldig mooi en intensief jaar waarin we samengewerkt hebben naar de fusie van de 3 basisscholen: Ds. Deeleman Bs., Bs. Pastoor Franck en Bs. Willibrordus.

Op maandag 31 augustus starten we als Bs. de Kingbeek. Op dit moment ben ik ontzettend druk bezig om alle informatie over Bs. de Kingbeek in een nieuwe Schoolgids, Schoolkalender en een Continuroosterbrochure te verwerken. Komende week krijgt u deze documenten via ISY aangeleverd en ze zullen ook te vinden zijn op www.wijbouwenaanonzetekomst.nl. Dit blijft nog een poosje onze website en is al aangepast naar de nieuwe situatie met 2 locaties. Heeft u vragen, dan ben ik ook gedurende de zomervakantie bereikbaar! Bij voorkeur via de mail: r.vanleeuwen@pastoorfranck.nl en vanaf 1 augustus r.vanleeuwen@dekingbeek.nl.

Een datum die erg belangrijk is, om als kinderen, school en ouders het schooljaar ook inhoudelijk gezamenlijk te starten, is **maandag 31 augustus**. De start van het schooljaar gebeurt aan de hand van het delen van het jaarthema. Ieder jaar staat er een nieuw symbool centraal om samen te delen en praten over de ontwikkeling van de kinderen, het leven en leren op school. Ik vertel dit thema aan de kinderen a.h.v. een verhaal. Een verhaal met boodschappen, die ik op een bij de kinderen passende wijze uitleg. Datzelfde verhaal en uitleg, passend bij ouders, deel ik ook op deze maandag graag met alle ouders! Het mooie hiervan is dat ouders en kinderen thuis samen hetzelfde delen over school en dat is een zeer waardevolle gezamenlijke start. Vandaar dat ik hoop op een grote opkomst.

Vanwege het feit dat we 2 locaties hebben is de organisatie als volgt:

- **Locatie Grevenbicht:** ouders mogen de kinderen naar hun groep begeleiden als de schoolbel gaat (bij de kleuters, groep 1-2, mogen de ouders vanaf 8.20uur naar binnen lopen met hun kind(eren). Om uiterlijk **8.45** uur wordt u in de aula van locatie Grevenbicht verwacht en start ik met de presentatie van het thema. Na afloop is er nog gezellig samen praten over bv. de vakantie bij een lekkere kop koffie of thee tot uiterlijk 9.45uur.
Om 10.00uur komen de kinderen naar de aula en vertel ik hun het verhaal!
- **Locatie Obbicht:** ouders zijn om **13.45uur** (inloop vanaf 13.30uur) van harte welkom in de aula van locatie Obbicht. Ik start dan met de presentatie van het thema. Na afloop is er gezellig samenzijn en praten over de vakantie. Om 14.45uur mag u uw kind(eren) ophalen in de groep en samen naar huis gaan.
De kinderen hebben om 12.45uur het verhaal gehoord!

DUS NOTEREN: MAANDAG 31 AUGUSTUS PRESENTATIE JAARTHEMA.

Voor nu, een heel fijn weekend gewenst en hartelijke groeten, Resy van Leeuwen.